

APRIL
2014

7

Remynder

NIEUWSBRIEF VAN
REMY VAN DEN BOGAERDT



LIEVE VRIENDEN, FAMILIE EN BEKENDEN,

MIJN ACHTERTUIN IS EEN BETONNEN DOK MET DAAROP GROTE TENTEN WAAR HET EEN KOMEN EN GAAN IS VAN PATIENTEN

Heeft u in uw achtertuin een vogelhuisje staan? Een klein, vaak houten huisje waar in de winter regelmatig vetbollen in gehangen worden? Vogels komen en gaan en vanachter het raam genieten de bewoners van God's scheping.

In mijn achtertuin staat geen vogelhuisje. Mijn achtertuin is een betonnen dok met daarop grote tenten waar het een komen en gaan is van patienten. Geen lieve, schattige musjes, maar mannen en vrouwen met grote tumoren, kinderen met misvormde benen of ernstige brandwonden. Hoe anders is dit uitzicht, maar net zo goed God's schepping!

UPDATE

In mijn laatste nieuwsbrief konden jullie lezen dat het moeilijk was om genoeg en de juiste patienten te vinden. Omdat het schip voor de eerste keer in Congo ligt is er nog geen hechte relatie opgebouwd en waren veel patienten wantrouwig. Naast veel onwetendheid zijn veel mensen hier ook bijgelovig en heerst er dus veel angst. Maar onze God is groter en hebben we toch veel mensen mogen helpen.

DIT IS EEN SAMENVATTING VAN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN:

Congo 2013-2014 Field Service
Surgeries = 1,570
Surgery Dates: 02 September 2013 - 15 February 2014



CLAIRE

Tijdens Screeningdag mocht ik deze vrouw begeleiden. Op het moment dat ik patienten van het ene punt naar het andere punt breng, weet ik vaak niet of ze wordt geholpen of niet. Het is dan altijd super om een patient terug te zien aan boord. Ze is nu bevrijd van een tumor die een paar kilo woog. Wat een bevrijding, niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk.



ACADEMY

Terwijl er wonderlijke dingen gebeuren op deck 3 (het ziekenhuis), gebeuren er ook geweldige dingen op deck 6 (the Academy). Ik denk dat jullie het allemaal wel met mij eens zijn als ik zeg dat kinderen BELANGRIJK zijn. God zegt zelfs dat we als een kind moeten worden.

Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvang Mij. Mattheus 18:4-5

In onze kleine gemeenschap op het schip zijn kinderen heel belangrijk. Het maakt dit gekke leven aan boord van een ziekenhuisschip iets normaler. Ik zeg bewust 'iets' normaler, want regelmatig moeten ik en de andere leerkrachten lachen om de grote contrasten die we dagelijks om ons heen zien. Zo hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het project 'The Winter Olympics'. Veel van onze kinderen wonen al jaren op het schip en dus in Afrika. Zij hebben nog nooit ijs en sneeuw gezien en dus nooit geschaatst etc. We sloten het project af met 'winter' spelletjes en de uitreiking van een gouden medaille. Terwijl ik foto's maakte van rennende kinderen, werd er een container gelost waar we al meer dan een maand met smart op hadden gewacht (onze voorraden komen via containers aan). Wat een contrast, winterspelletjes op een schip met een container in de lucht op de achtergrond.



TOEKOMST

De afgelopen maanden hebben jullie met mij mee gebeden over mijn toekomst. Ik heb inmiddels besloten om nog een jaar te blijven. Ik geloof dat God mij hier nog langer wilt gebruiken. Ik heb een liefde voor deze kinderen en deze school die moeilijk onder woorden is te brengen. Mijn verlangen is om God te volgen en Hem groot te maken, zelfs als dat betekent dat ik andere dingen moet loslaten.

*Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior
(Hillsong United – Oceans)*

Deze keuze houdt niet alleen in dat ik nog langer van huis ben, het heeft ook financiële gevolgen. Ik zal nog een jaar langer afhankelijk zijn van giften. Ik wil er niet zomaar van uit gaan dat iedereen die mij tot nu toe trouw heeft gesteund dit ook volgend schooljaar zal blijven doen. In de bijlage vindt u een brief van mijn thuisfrontteam met meer informatie hierover.



**BEDANKT VOOR JULLIE
BETROKKENHEID
OP WAT VOOR
MANIER DAN OOK!**

**IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.
-AFRICAN PROVERB-**

POST VERSTUREN NAAR REMY

Mocht u post willen sturen naar Remy, dan kan dat via één van de onderstaande adressen:

Crew Mail

Remy van de Bogaerd – Academy
Mercy Ships – AFM – Crew Mail
Strevelsweg 700/317
3083 AS Rotterdam
The Netherlands

Container (voor zware pakketten)

Remy van de Bogaerd – Academy
Mercy Ships – AFM – Container
p/a De Baanderij
Industriestraat 1
2802 AC Gouda
The Netherlands

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN OM DE BIJGEVOEGDE BRIEF GOED DOOR TE LEZEN EN ZO SNEL MOGELIJK, UITERLIJK 15 MEI, TE REAGEREN.

ALVAST BEDANKT!

- HET THUISFRONTTEAM VAN REMY -

GEBEDSPUNTEN

- VOLGENDE FIELDSERVICE – IN AUGUSTUS VAREN WE WEER TERUG NAAR GUINEE
- DE PLASTICS PATIENTEN – DEZE PATIENTEN GENEZEN VAAK ERG LANGZAAM EN ER IS VEEL KANS OP INFECTIE
- DE GEZINNEN DIE NA DIT SCHOOLJAAR WEER VERTREKKEN - DE OVERGANG VAN HET ARME AFRIKA NAAR HET RIJKE WESTEN IS NIET MAKKELIJK
- FINANCIEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
- NIEUWE DIRECTEUR – NIKKI, ONZE HUIDIGE PRINCIPAL VERTREK NA 7 JAAR
- GEZONDHEID – ER GAAN OP HET MOMENT VEEL VIRUSSEN ROND OP HET SCHIP

DANKPUNTEN

- EEN GEWELDIG TEAM VAN LEERKRACHTEN
- MIJN LEERLINGEN EN HUN GEZINNEN
- FINANCIEN TOT NU TOE
- EEN DRIEPERSOONSKAMER – IK SLAAP NIET LANGER IN EEN STAPELBED, MAAR HEB EEN PLEKJE VOOR MIJ ALLEEN!
- DAT IK HIER NOG EEN JAAR MAG BLIJVEN

**VOLG MIJN BLOG OP
WWW.REMYNDER.NL
VOOR DE LAATSTE
VERHALEN EN FOTO'S.**